

Op wieringen daar woonde
De Vrouw van Schipper K

Op wieringen daar woonde de vrouw van schipper K
En een ieder die haar beloonde mocht met haar naar benee.

2. Maar eerst werd er gedronken een borreltje of vier
In zulke grootte kruiken vol brandewijn en bier.

3. En hadden zij hun dorst geleest maar hun geld was nog niet op
Dan gingen ze naar beneden al met een zatte kop.

4. Maar beneden aangekomen wachtte hun een grootte pech
Daar werden zij geronseld al hun centen waren weg.

5. Zo voer daar menig zeeman op een zeilschip naar de west
Omdat ze bij de vrouw van K hun dorst hadden geleest.

6. Op wieringen daar woonde de vrouw van Schipper K
Die haar brood verdiende aan de mannen van de zee.