

De Beste en maar braafste matroos aan boord  
Kleine Theodoor

De Beste en maar braafste matroos aan boord,  
Dat was toch wel die kleine Theodoor.  
Hij ging om de zuid en hij ging om de noord  
Die kleine brave zeemaat Theodoor  
Als de storm aan de touwen rukt  
Dan roep hij niets dan hey oh hey  
Hij heeft geen heimwee  
Want als zijn thuis geldt immer de grauwe zee.  
Ahoy, Away.

2. Hij voer op de zeen de aarde rond  
De kleine maar grote brave Theodoor.  
Maar toen is zijn schip op de klippen gestrand  
t was uit met de kleine brave Theodoor.  
Het zuiderkruis en de poolster  
Riepen hem nog na ahoy, away.  
Jongens geen heimwee  
Want zijn thuis dat is nu de grauwe zee.  
Ahoy, Away.

3. De zeegod die nam hem in zijn arm  
Hij is de beste vriend van kleine Theodoor.  
De zee is zijn wieg, de zee houd hem vast,  
De kleine zeemaat, brave Theodoor.  
Als de storm aan de touwen rukt  
Dan roept hij slechts away, adee  
Heeft geen heimwee want zijn thuis  
Is immer de grauwe zee.  
Ahoy, Away.